

# EENZAAMHEID



tekst en muziek: Charles Groot



1. God, 't is don-ker en U bent zo-ver, 't is als-of de zon nooit  
2. God, 't is don-ker, ner-gens zie ik licht, 'kben al-leen en zon-der  
3. God, ik weet het wel, 'kben nooit al-leen, U re-geert bij U ben'k



meer zal schij-nen, ziet U niet mijn eenzaamheid, angst, —  
i- de- a- len, als U dan mijn Va- der bent waar- om  
vei- - - lig, Heer ver-geef toch mijn op- stan- dig-heid, laat mij



pijn en mijn ver- lo- ren-heid, God, ik verreeuw het uit, waar moet ik heen als  
hebt U zich dan af- ge- wend, God, ik verreeuw het uit, waar moet ik heen als  
le- ven in uw zon- ne- schijn, God, dank U wel, U hebt mijn le- ven



U mij niet be- grijpt, waar moet ik heen?  
U mij niet meer hoort, waar moet ik heen?  
in Uw ster- ke hand, ik zing het uit:



Niets kan mij meer van U schei- den, mach- ten, krach- ten, lij- den of nood.



le- den, oe- komst, leng- te, diep- te, hon- ger, ar- moe of de dood.

Bestelnummer: gmc1363-02A

Tekst en muziek: Charles A.E. Groot

© 1978 Unisong Music Publishing (adm. Smallstonemediasongs.com)

Vermenigvuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar