

MEESTER, DE STORMWIND GIERT RAZEND

Tekst: Hans ten Hove

muziek: Ch. Palmer

SATB

1. Meester, de stormwind giert razend, De golven slaan dreigend neer. De
2. Meester, mijn hart is vol angst en, Tot U roep ik in mijn nood. De
3. Meester, de storm is gaan liggen, De duistere nacht is overweent.

hemel is vol zwarte wolken, Waar vind ik u redding, Heer?
voel m'n diepte ver-zinken, Om-waak tocht-gevaar is groot:
zon zendt haar lieflijke stralen, Nu rust u om mij heen.

Ziet U niet dat ik in nood ben, Hoe bang mijn harte slaat?
Stormen en strijd en el-len-de Kan ik niet we-der-staan,
haat u die da-re Heiland, Verder nooit meer al-leen.

Begeerij Van Domburg / Universal Music, HOLLAND.
printed & distributed by: GMC Choral Music, Dordrecht - www.gmc.nl

GMC858-03

Het kan ieder moment nu gebeuren Dat zinkend het schip vergaat.
Jezus, help mij laat mij niet verder ven, Grip mij in mijn nood toech aan.
Want dan brengt Gij mijn sloopje heel zeker Naar veil-i-ge ha-ven heen.

zegt tot de storm: luister naar mijn zwijg! zwijg! zwijg! Wees stil!

Hoe er de stormwind ook buldert en blaast, Steeds wilder en luider, steeds

feller maar raast, Het sloopje vaart zeker, dat is gewis, Als Jezus, Gij

Meester, aan boord maais! Want alles, het gaat zo Hij het wil, zwijg! Wees stil!

Zwijg! Wees stil! Want alles, het gaat zo Hij het wil, zwijg, zwijg, wees stil!