

17. Een kleed van linnen

Kees Hoogendoorn

E.v.d. Veen (naar een thema van F. Mendelssohn)

acapella(Ad libitum)

♩ = 100

4

SOPRANO
ALTO

TENOR
BASS

1.Geef mij een kleed van linnen, een
2.Laat mij daar bin - nen te - den, hoe -
(Solo)5.Laat ko - men, Heer, de - ro - te dag waar
6.U zegt: ge - duld, want goe - de moed, het



8

S.
A.

T.
B.

smet - te - loos ge - waad en laat het feest be - ge - men waar U ons men - sen nooit ver -
wel'k het niet ver - dien. Laat mij uw stad van de dan met mijn ei - gen o gen
tra - nen niet meer zijn. Dat op die Ko - ning - krij - k dag wij zijn ver - lost van angst en
feest kan al be - gin - nen, want door mijn bloed wordt 't vuil te kleed weer rein als smett' - loos lin -



14

Fine

S.
A.

T.
B.

3 4/4 allen

laat. 3.Wil het voor mij her - ha - len, dat 'k in Uw boek mag
zien. 4.Ver - geet ver - keer - de din - gen, maak Gij ons le - ven
pijn.
nen.



23

2e keer Da Capo

S.
A.

T.
B.

staan en on - danks al mijn fa - len van U toch krijg een nieu - we naam.
puur, laat al - les nieuw be - gin - len met lief - de eeu - wig zon - der duur.

