

- gedicht

'Een droom'

tekst Frits Deubel

*Ik had een droom vannacht
van herders op de velden,
die blij de komst vermelden
van 't wonder lang verwacht.*

*Ik spoedde mij gezwind
over de stille weiden
en mij de ster geleidde
naar 't hemels Koningskind.*

*Er daalde vrede neer
en vele eng'lentongen
in 'n hemels lied bezongen
het komen van de Heer.*

*En de gehele dag
laat mij die wijs nog dromen:
Wanneer zal het weer komen
dat ik haar horen mag?.*

3. Troost mijn volk

(Jesaja 1 en 2)

muziek
Martin Zonnenberg

Intro / tussenspel

TI/II
BI/II

Troost, troost,

TI/II
BI/II

troost nu mijn volk. Troost mijn volk, zegt uw God. Troost nu mijn volk.



TI/II
BI/II

13 Troost, troost, troost mijn volk, troost

2e x FINE

Trp.

18 *maestoso*

TI/II
BI/II

2 Spreekt tot het hart van Je ru - za - lem.

Trp.

6

TI/II
BI/II

Spreekt tot het hart van Je ru - za - lem.