



HERDERS BIJ DE KUDDE

In the bleak midwinter
NL tekst Jan Pieter
melodie Gustav Mahler
koorbew. Martijn Krommenberg

intro en 2x tussenspel

1. Her - ders bij de kud - de
2. Zo - veel een - wen la - ter
3. La - ten wij Hem prij - zen:

hiet'gen stit de wacht,
bu - gen wij bus neer
in zins op ze Heer,

toen er uit de he - mel
en be - tij - den licht kwam in hun
Je - zus, on - ze Je - zus is de
Je - zus, on - ze Hij komt spoe - dig

nacht.
Heer.
weer.

En de preet - lijk heid van God
En de heer - lijk heid van God
En de heer - lijk heid van God

straal - de om hen heen
mo - gen wij ook zien,
groot - ser dan ge - dacht,

3e x Fine

muziek b'stellen

en - gel
waar - heid en ge -
zul - len wij aan - schou - wen,
sprak tot hen al - leen.
lief - de bo - ven
schit - te - rend in
pracht.