

Reislied

music
Land of Rest
words
Bob Hurd

MKN013-02-N

Printed & distributed by GMC Choral Music, Postbus 9185, 3301 AD Dordrecht
Tel: +31 (0)78-6166139 - www.mannenkorren.net - sales@mannenkoren.net

Reislied

Words: Bob Hurd
Based on Luke 24:13-32
Original title: Journeysong
Vertaling: Trijnie Hilberts

Music: Land of Rest
TTBB arr.: Enrico Re



1. Op

de - ze dag za - wij te - za - men, God's lief - de daalt hier neer. Geen
rei - zen sa - pel - grims reis, God's geest gaat met ons mee; in
hart brandt vu - lig, heil - dig, heil - dig in ons, we luis - tren, naar Zijn stem en
kracht tot kraai - van kruis tot glo - rie, Leid ons, Heer van Licht. Wij

Text © 1996 Bob Hurd; arrangement © 1996 Craig Kingsbury. Published by OCP Publications
For Europe (incl. UK/Eire): Unison Music Publishers bv, Hilversum, Holland
printed & distributed by GMC Choral Music, Postbus 9185, 3301 AD Dordrecht - www.gmc.nl
Kopieren van deze bladmuziek is een misdaad tegen de Auteurswet en schaadt de belangen van auteurs en rechthebbenden



9

kracht of dui - ter - nis kan ons schei - den: Chris - tus is on - ze Heer 2. Wij
vriend en vreem - de - ling reis! Hij met ons, laat ons nooit al - leen 3. Ons
e - ten sa - men aan zijn ta - fel; wij zijn één met Hem 4. Van
rei - zen met een hart vol vreug - de; haast is't eind - punt in

11 2

zicht haast is't eind - punt in zicht