

# 931 Hemelse Vader, wij brengen U de eer

G. Breäs

J. Hayford / arr.: E. Zwart

He - mel - se Va - der, wij bren - gen U de eer,  
bui - gen ons sa - men voor U - wen troon ter - neer.  
U bent de Ko - ning, U zij de eer, die kracht.  
Kom in uw glo - rie, Heer, met Uw - e liefd' en macht.

2. Vul heel de aarde met macht en majesteit, verdrijf het duister door Uw aanwezigheid. Uw wil geschiede, ja vestig hier Uw troon; vestig, o Vader, Uw rijk door uwe Zoon.

3. Zing halleluja, Hij komt in heerlijkheid! Bestijg Uw troon Heer, U zij de heerlijkheid. Wij zijn de kind'ren van d' opgestane Heer. U bent de Koning en wij zingen U ter eer.

4. Nu en voor eeuwig bezingen wij Uw macht. Jezus, de Koning, die alles heeft volbracht. Jezus zal heersen ook nu in onze tijd. Jezus is Koning nu en in der eeuwigheid.