

897 De klokken des levens

J. Buurman

J. Buurman / arr.: J. v. Weelden



De klok-ken des le-vens, zij lui - den en roe-pen: o mens, wees be -

reid! — Het uur, dat nu komt, kan uw Schep - per - u roe-pen voor

d' eeu - wig - heid. — De tijd van uw le - ven is kost -

baar; elk uur, dat God geeft, is ge - nâ. O, hoor naar de

klok-ken des le - vens en vlucht toch naar Gol - go - tha! —

2. O, vlucht toch naar Golgotha henen
en hoor Gods genadeklok slaan.
't Zijn klanken van wond're verlossing,
want Jezus heeft alles voldaan.
Daar leed Hij voor al uwe zonden,
bracht tijd en de eeuwigheid saam.
De klok der genâ blijft daar luiden,
tot eenmaal uw ure zal slaan.

3. Als eenmaal de doods-klok zal luiden,
de ure van scheiden dan slaat,
gij zonder de Heiland moet sterven,
dan is het voor eeuwig te laat.
Elk uur van uw leven is kostbaar,
bezin toch, o mens, 't is nog tijd.
O, hoor Gods genadeklok luiden:
het gaat om de eeuwigheid!

Bestelnummer: JDH 0897

© Johan de Heer & Zn/ Unisong Music Publishers. admin. Smallstonemediasongs.com
printed & distributed by KoormuziekNL, Dordrecht - www.koormuziek.nl
Vermenigvuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar