

891 Er is een Naam gegeven op deez' aard

J. Buurman

L. Long



Er is een Naam ge-ge-ven op deez' aard. Een Naam waar - in God zelf Zich o - pen-
baart. De-ze scho-ne Naam bindt ons al-len saam, de wond're, wond're Naam van
Je-zus. Je - zus is de schoon - ste Naam voor mij. In mijn
plaats leed Hij, kocht Hij een'ig vrij. Daar-om is Hij heel mijn le - ven
waard. O, Je - zus is de schoon - ste Naam op aard.

2. Die ene Naam geeft vreugde in mijn hart, versterkt en troost in bange strijd en smart. Satan neemt de vlucht, als ik even zucht. De wond're, wond're Naam van Jezus.
3. Als straks de poort des hemels open gaat, mijn naam dan in het Boek des Levens staat, prijs ik eeuwig blij in der zaal'gen rij de wond're, wond're Naam van Jezus.

Bestelnummer: JDH 0891

© Johan de Heer & Zn/ Unisong Music Publishers. admin. Smallstonemediasongs.com
printed & distributed by KoormuziekNL, Dordrecht - www.koormuziek.nl
Vermenigvuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar