

850 Daar klinkt in mijn hart een refrein



Daar klinkt in mijn hart een re - frein, — zo heer-lijk, zo lief'-lijk en



rein: — 'k zing 't tel - kens en tel - kens weer — 't is



't lied van Gods lief - de en vree — vree, vree, vree, vree.



Welk een ge-schenk is Gods vree. — Komt zingt van die vree met mij



rit.
— die zaal - 'ge heer - lij - ke vree. —

2. Toen 'k kwam met mijn schuld aan Zijn voet,
vond 'k vrede en rust in Zijn bloed;
het stild' in mijn hart smart en wee;
nu zingt er het lied van Gods vree.
3. Toen 'k zag op de Heiland aan 't kruis,
kwam vrede in hart en in huis;
't verzeld' mij op iedere schree,
'k dank God voor zo'n heerlijke vree.
4. Ik volg nu gehoorzaam Zijn stem
en wil steeds maar blijven in Hem;
Zijn liefde is wijd als de zee,
onpeilbaar diep is ook Zijn vree.

Bestelnummer: JDH 0850

© Johan de Heer & Zn/ Unisong Music Publishers. admin. Smallstonemediasongs.com
printed & distributed by KoormuziekNL, Dordrecht - www.koormuziek.nl

Vermenigvuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar