

841 Ik reis naar de hemel

arr.: J. v. Weelden



Ik reis naar de he - mel; al 't aard - se ge - we - mel ver -
hin - dert mij niet. Zwijgt, zin - nen en lus - ten, mijn
hart kan niet rus - ten, zo lang gij ge - biedt.

2. Dreigt, waar ik moog staren
een heir van gevaren,
is eng ook mijn pad;
ik ken mijn Behoeden
daar Jezus, mijn Broeder,
mijn hand heeft gevat.

3. Steeds staald' op mijn wegen
Zijn licht en sterren tegen.
Zijn licht geeft mij kracht
om wilig te lopen
en biddend te hopen
bij ons poed en nacht.

4. Hoe dichter ik nader
aan 't huis van mijn Vader,
hoe sterker ik hijg
naar d' eeuwige woning,
waar 't heil van mijn Koning
mij wacht na de krijg.

5. Wat zou mij nog hind'ren?
Ik spoed tot Gods kind'ren:
reeds hoor ik 't geruis,
o Heer, van Uw boden,
die juichend mij noden
in 't Vaderlijk huis!

Bestelnummer: JDH 0841

© Johan de Heer & Zn/ Unisong Music Publishers. admin. Smallstonemediasongs.com
printed & distributed by KoormuziekNL, Dordrecht - www.koormuziek.nl
Vermenigvuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar