

825 Eén Vader, Die ons noemt Zijn kind

Joh. de Heer



Eén Va - der, die ons noemt Zijn kind.

Eén Zoon, die ons zo teer be - mint. Eén Geest, die ons door 't

le - ven leidt, één li - chaam, dat Zijn licht ver - spreidt.

2. Eén Trooster, die geen wezen laat,
Eén Bruigom, die te komen staat,
Eén Bron, die onze ziel verkwikt,
Eén God, die al ons lot beschikt.

3. Eén Koning, die het al begeert,
één Meester, die Zijn wil ons leert,
één Tempel, waar 't een steen van zijn.
Eén aan de dis, van brood en wijn.

4. Eén kruis, waar God verzoening wrocht,
één Heiland, die met bloed ons kocht,
één stad, waar 't moede oog naar staart,
één erfenis voor ons bewaard.

5. Eén Woord van God, geïnspireerd,
één waarheid, die ons 't goede leert,
één fundament in Jezus' bloed,
één vrede voor 't ontrust gemoed.

6. Eén hemel, die ons allen trekt,
één taak, die ons tot arbeid wekt,
één in de liefde voor de Heer,
één in het loflied tot Zijn eer.

7. Eén met die ons zijn voorgedaan,
één met die in de strijd nog staan,
één in het dragen van Zijn kruis,
één op de weg naar 't Vaderhuis.

8. Eén in 't geloof, één Heer, één doop,
één levensdoel, één zaal'ge hoop,
één in het bloed op Golgotha.
Lof zij de Heer, Halleluja!

Bestelnummer: JDH 0825