

809 Op het Godslam rust mijn ziele



Op het Gods - lam rust mijn zie - le, vol be -
wond' - ring bidt zij aan; al - le, al - le
mij - ne zon - den heeft Zijn zoet - bloed weg - ge - daan.

2. Zalig rustoord! Zoete vrede
vult mijn hart en blijft het bij;
Hij, in Wie God zelf kan rusten,
is het rustpunt ook voor mij.

3. Ruste vond hier mijn geweten,
want Zijn bloed, 't heilfontein,
heeft van alle mijne zonden
mij gewassen blank en rein.

Met de vrede Gods in 't harte
ga ik mer door smart en strijd;
eeuw'ge rust vind ik daarboven
in des Godslams heerlijkheid.

5. Daar zal Hem mijn oog aanschouwen,
Hem, Wiens liefde mij verkwikt;
Hem, Wiens trouw mij hier geleidde,
Wiens genâ mij heil beschikt.

6. Daar bezingen Zijne liefde
duur gekochten door Zijn bloed;
daar is Sions zaal'ge ruste,
't eind'loos loflied, 't eeuwig goed!