

804 Wij hebben een heerlijke Koning

Joh. Roos

H. Waldschmidt



Wij heb - ben een heer - lij - ke Ko - ning, Hij is on - ze hul - de zo



waard. Geen naam klinkt zo schoon en zo lieflijk, daar



bo - ven, noch hier op deez' aard. Je - zus, Gij zijt mij - ne rust,
vre - de en rust



Gij zijt mijn le - ven en lust. Wij heb - ben een heer - lij - ke
zie - le lust



rit. Ko - ning! O, Je - zus, Gij mij - ne lust!

2. Die Koning gaf voor mij Zijn leven,
als zondeslaaf kocht Hij mij vrij;
'k heb m' aan Hem geheel nu gegeven
en Hij zorgt ook vorst'lijk voor mij.

4. Hoe men ook Zijn toekomst verachte,
Hij komt straks met scepter en kroon;
'k blijf dienend die Koning verwachten,
mijn Heiland, Gods enige Zoon.

3. 'k Geloof in het Woord van die Koning,
hoe zeer ook veracht en bespot;
het spreekt mij van d' eeuwige Woning
en brengt mij steeds nader tot God.

Overgenomen met toestemming van de Liebenzeller Mission.

Bestelnummer: JDH 0804