

803 Geef de Heiland 't roer in handen

Joh. de Heer

G. Panzer / arr.: J. v. Weelden



p
Geef de Hei-land 't roer in han-den van uw aard-se le-vens-

p
schip; Hij zal vei-lig u doen lan-den, Hij kent el-ke rots en

p
klip. Zij uw sloop-je groot of klein, — laat de Hei-land stuur-man

mf *mf*
zijn. Zij uw sloop-je groot of klein, — laat de Hei-land stuur-man zijn.

2. Hoe ook stormen mogen woeden,
laat het roer stik in Zijn hand;
Hij zal in 't gevaar behoeden,
Hij brengt rustig u aan land.
Bent g' ook al van angst en pijn,
laat de Heiland stuurman zijn. (bis)

3. Blijf toch rustig Hem geloven,
richt bij 't felste stormgedruis
't hart omhoog, het oog naar boven;
daar bracht Hij reeds velen thuis.
Hoe ook alles donker schijn',
laat de Heiland stuurman zijn. (bis)

4. Veel gevaar bedreigt het leven,
maar het grootst is als 'k niet stil
alles aan Hem overgeven
en ook zelf nog sturen wil.
Daarom, Heiland, houd mij klein
en wil Gij maar stuurman zijn. (bis)