

# 801 O heilig Lam van God

J. van Thiel

D. Rappard



O hei - lig Lam van God, Gij hebt op Gol-go-tha heer-lijk ge-



tri - um-feerd, a-men, hal - le-lu-ja! Gij droeg als 'Of - fer-lam



ons al-ler zon-de-schuld en hebt tot aan het kruis Gods recht en



wet ver-vuld. Toen riep Uw lief - de-stem in on - ze nacht:



“Het is vol - bracht! Het is vol - bracht!”

2. O Godd'lijk Levenswoord,  
U neem 'k gelovig aan:  
Gij zijt de sterke Rots,  
waarop ik vast kan staan.  
Eeuwig volmaakt is 't heil,  
dat Gods genaad' ons biedt,  
grijp het, o zondaar, aan!  
Hij schenkt het u om niet!  
Wijk nu! All' eigen werk,  
all' eigen kracht!  
“Het is volbracht!  
Het is volbracht!”
3. 'k Hoor 't overwinningwoord.  
Als mij de satan dreigt,  
zie 'k op de sterke Held,  
voor Wie hij vliedt en zwijgt.  
Jezus verlost mij,  
toen Hij voor allen leed.  
't Woord, dat Hij stervend riep,  
zij nu mijn zegekreet.  
Nimmermeer wijk ik nu  
voor 's vijands macht:  
“Het is volbracht!  
Het is volbracht!”
4. Jezus, in U verblijd,  
zing 'k U mijn leven lang!  
Ja, in all' eeuwigheid  
prijst U mijn lofgevang.  
'k Ben nu gerecht en rein  
door 't heilig offerbloed.  
'k Leef in de zonneshijn,  
Heer, van Uw liefdegloed.  
Eer zij het Lam, dat riep,  
toen 't werd geslacht:  
“Het is volbracht!  
Het is volbracht!”

Overgenomen met toestemming van de eigenaar.