

789 Het is de mens gezet om eens te sterven

Joh. de Heer

Joh. de Heer

mf

Het is de mens ge-zet om eens te ster-ven en daar-na 't oor-deel, dat hem is be-

reid. Wat zal het zijn: het eeuw'-ge le - ven er - ven of eeuw'-ge

p

mf Refr.

straf voor u in d' eeu-wig - heid? Wat zal uw oor - deel zijn? Wat zal uw

oor - deel zijn? Wat zal uw oor-deel zijn, als gij voor God zult staan?



2. Als straks bij 't oordeel opengaan de boeken,
waarin zal dan uw naam geschreven zijn?
Zal men die in het Boek des Levens zoeken
of zal het zijn: ga weg in d' eeuw'ge pijn?
3. Hebt g' u nog niet bekeerd van al uw zonden,
of gij nog geen gehoor aan Jezus' stem?
Zocht g' reeds heil in 't bloed van Jezus' wonden?
Vondt uwe ziel reeds rust aan 't hart van Hem?
4. Zoekt gij geluk in 't aardse zondeleven;
ontsteelt g' uw hart aan Hem, Die u zo mint?
Kom, keer terug, wil voor Zijn woord nu beven!
De Vader wacht op Zijn verloren kind!
5. Hoe vaak deed Jezus u Zijn stem reeds horen!
Waarom dan heden weêr die stem versmaad?
Hoe zal het zijn: behouden of verloren?
O, stel niet uit! 't Is wellicht straks te laat!

Bestelnummer: JDH 0789