

# 781 Maranatha! was eens 't wachtwoord

Joh. de Heer

Joh. de Heer



Ma - ra - na-tha! was eens 't wacht-woord in der eer-ste Christ'nen-tijd,



toen de hoop van Zijn ver-schij-ning al Gods kin-d'ren heeft ver-blijd.



't Ma-ra-na-tha worde ook thans weer leu - ze van het Chris-ten-dom;



pa - ren wij aan leer en le-ven steeds de be-de: ja, Heer, kom!

2. 't Maranatha brengt ons hier ook  
op dees conferentie saâm.  
Trots verschijnt aan kerk en richting  
in wij één in Jezus' Naam.  
't Maranatha doet vergeten  
al wat hier verdeelt of scheidt.  
't is de hoop van Zijn verschijning,  
die ons ook dit feest bereidt.

3. Maranatha! 't Is de boodschap  
die de Heer ons achterliet;  
zalig is de trouwe dienstknecht,  
die dit voedsel and'ren biedt.  
Maranatha! Troost elkander  
met dit woord vol glans en kracht;  
houdt de kaarsen helder brandend  
als één, die zijn Heer verwacht.

4. Maranatha! 't Geeft ons draagkracht  
bij beproeving en in strijd;  
't is een gids, die ons de weg wijst  
in de nacht van deze tijd,  
Maranatha! D' oude leuze  
van het eerste Christendom  
zij ook thans weer onze keuze:  
amen, ja, Heer Jezus, kom!

Bestelnummer: JDH 0781