

756 O Heer, die daar des hemels tente spreidt

A. Valerius

Oud-Hollands lied / arr.: J. Hovy



O Heer, die daar des he - mels ten - te spreidt, het schui - mig
en wat op aard is, hebt al - leen be - reid, en al - les



woe - dig meer kon ma - ken stil - le, wil - le! Wij slaan het oog tot
doet naar U - we lie - ve



U om - hoog, Die ons in angst en (nood) ver - los - sen kondt tot



al ler stond, ja zelfs ook van de dood!

Als gij vrome, dikwijls hebt gesmaakt,
verrukt u nu vrij, dat 't uw harte raakt!
Loft God de Heer met zingen en met spelen,
en roept vrij uit tezaam met luider kelen:
hadd' ons de Heer,
Hem zij al d' eer,
alzo niet bijgestaan,
wij waren lang,
ons was zo bang,
al in de druk vergaan.

Danklied voor de hulp, door Koningin Elisabeth van Engeland aan de Nederlanden beloofd in 1585.

Bestelnummer: JDH 0756

© Johan de Heer & Zn/ Unisong Music Publishers. admin. Smallstonemediasongs.com
printed & distributed by KoormuziekNL, Dordrecht - www.koormuziek.nl

Vermenigvuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar