

748 Kom, o Immanuel, doel mijner zangen!

Joh. de Heer

A. Fritzsch - J. S. Bach / arr.: J. Hovy



Kom, o Im - ma - nu - el, doel mij - ner zan - gen!
Hoor 't roe - pen van Uw bruid, 't smach - tend ver - lan - gen



Gij mij - ner zie - le troost, kom spoe - dig weer!
eewig ver - eend te zijn met U, o Heer!



Wil ons be - rei - den, de ziel be - vrij - den



van 's li - chaams sla - ver - nij, — kom spoe - dig, Heer!

Kom, Jezus Koning, kom, kom met de wolken,
kom in Uw majesteit, vel satan neer.
Luister naar 's aardrijks klacht, 't zuchten der volken,
schenk waarheid, vrede en recht aan de aarde weer,
toon in Uw wonden 't mensdom zijn zonden;
dat alles voor U buig'! Kom haastlijk, Heer!

3. Zouden mijn vrienden me ook allen verlaten,
werd om Zijn Naam mij hun spot niet bespaard,
zou me ook de wereld vervolgen en haten,
moest ik ook wand'len als vreemd'ling op aard,
wat 'k ook verlieze, 'k blijf Hem verkiezen.
Jezus, Gij zijt mij meer dan alles waard.

Bestelnummer: JDH 0748

© Johan de Heer & Zn/ Unisong Music Publishers. admin. Smallstonemediasongs.com
printed & distributed by KoormuziekNL, Dordrecht - www.koormuziek.nl

Vermenigvuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar