

741 Mijn ziel bezingt de luister

Joh. de Heer

J. S. Bach, J. Crüger / arr.: J. Hovy

f



Mijn ziel be - zingt de luis - ter van 't werk door
Zijn hand trok mij uit 't duis - ter en plaats - te

God mij ver - richt. 't licht! Het werk aan mij ge -
mij in

schied, door - grondt mijn sein - gen niet; 'k neem daar - om

's He - ren daân maar on - be - gre - pen aan.

2. De schuld van mijn verleden
is onder Jezus' bloed.
Dat schenkt m' een zalig heden
en maakt mijn toekomst goed.
Want schoon ik 't niet verdien,
'k zal zelfs de dood niet zien.
Hij neemt m' aan 't eind der reis
tot Zich in 't Paradijs.

3. Mijn ziel mag zich verblijden,
schoon 't leven zorgen baart;
de Heer schenkt ook in 't lijden
een hemel hier op aard'.
Ik weet, wat God doet,
't werkt mede mij ten goed';
zelfs 't kwade werkt nog mee
tot dieper zielevreê.

Bestelnummer: JDH 0741

© Johan de Heer & Zn/ Unisong Music Publishers. admin. Smallstonemediasongs.com
printed & distributed by KoormuziekNL, Dordrecht - www.koormuziek.nl

Vermenigvuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar