

735 Herders, hoe! Ontwaakt gij niet?

Oud Hollands Kerstlied, 18e eeuw



Her-ders, hoe! Ont - waakt gij niet? Schouwt in 't ron-de, wat ge-schiedt!

Hoort: een stem van he - me-lin-gen klonk door lucht en star-ren-krin - gen:

glo-ri - a! — Glo-ri - a! — O, wat won-der werd deez' nacht hier op aar-de

wel vol-bracht! Zij de glans van 't fir-ma-ment, maakt iets hei-ligs ons bekend.

2. Hoort gij ginds die eng'lenstem,
die ons roept naar Bethlehem?
Van een maagd, door God verkoren,
werd een heilig kind geboren.
Gloria, gloria!
't Is de Schepper van 't Heelal,
Die daar ligt in arme stal.
Herders, spoedt u, spoedt u voort
naar 't van God gezegend oord.

3. Wat geschenken voert ge mee?
Kiest ge van uw schoonste vee?
Ach, van 't geen gij op kunt dragen,
zal uw hart Hem 't meest behagen.
Gloria, gloria!
Neen, geen offer is te groot
voor het kind, dat God ons bood;
maar geen schijnt Hem ook te klein,
brengt uw liefde 't naar Hem heen.