

672 Wilhelmus van Nassouwe

Nederlands Volkslied



Wil - hel - mus van Nas - sou - we ben ik van duit - sen bloed, den
va - der - land ge - trou - we blijf ik tot in den

dood. Een Prin - se van O - ran - je ben ik vrij on - ver - veerd, den

Ko - ning van His - pan - je heb ik al - tijd ge - eerd.

2. Mijn schild ende betrouwen - zijt Gij, o God, mijn Heer! -
Op U zo wil ik bouwen, - verlaat mij nimmermeer! -
Dat ik toch vroom mag blijven, - Uw dienaar t' allen stond, -
de tyrannie verdrijven, - die mij mijn hart doorwondt.

3. Oorlof! Mijn arme schapen - die zijt in grote nood, -
Uw herder zal niet stapen, - al zijt gij nu verstrooid. -
Tot God wilt u begeven - Zijn heilzaam Woord neemt aan, -
als vrome Christen leven; - 't zal hier haast zijn gedaan.

Bestelnummer: JDH0672

© Johan de Heer & Zn For the World: Unisong Music Publishers. admin. Smallstonemediasongs.com

Printed & distributed by KoormuziekNL, Dordrecht - www.koormuziek.nl

Vermevuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar