

663 Wat blijde hymne rijst uit 's hemels eng'lenrij?

J. J. L. ten Kate



Wat blij-de hym - ne rijst uit 's he - mels eng' - len - rij?



Wat heer-lijk lof - ak - koord, wat zoe - te har - mo - nie? Hoe gaande



zaal' - ge scha - ren op klank van stem en sna - ren,



dus, wui-vend me de palm, Gods glo - rie - troon voor - bij?

2. Een zondaar is ered, herhaalt het juichend koor;
een afgedwaalde zoon die rust en lust verloor,
kwam tot de Vader weder,
in tranen hoog hij neder,
in vreugde reech hij op en koos het rechte spoor!

3. Mijn ziel om u wentwil dat heerlijk harpgeruis!
voor u die lust en rust in God hervond bij 't kruis,
voor u die jubelgalmen,
voor u die zegepalmen,
voor u dit vreugdefeest in 't zalig Vaderhuis!

4. O God, wat zijt Gij goed! Gij hebt mijn angst gestild,
Gij hebt mijn schuld gedelgd, Gij hebt mijn heil gewild!
Waar woorden mij ontbreken,
laat daar mijn tranen spreken
en 't juichen van dit hart, dat van verrukking trilt!

5. Ook mij dat paradijs aan 't einde der woestijn!
Ook mij een plaats in 't Licht, waar zonde woont noch pijn!
Ik zal de Hemel erven
en de ure van mijn sterven
zal mijn geboortestond voor 't eeuwig leven zijn.

Bestelnummer: JDH0663

© Johan de Heer & Zn/ Unisong Music Publishers. admin. Smallstonemediasongs.com
printed & distributed by KoormuziekNL, Dordrecht - www.koormuziek.nl

Vernemenigvuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar