

## 658 O Here Jezus, als ik U moest derven



O He-re Je-zus, als ik U moest der-ven, als ik niet



wist, dat Gij voor mij woudt ster-ven; waar-heen zou 'k ar-me,



in al mijn el-len-den mij dan och wen-den?

- Als ik gebukt ga onder smarten en lijden,  
kan van Uw liefde niets mij immer scheiden;  
Gij, Gij alleen zult steeds mijn troelucht wezen.  
Niets heb 'k te vrezen.
- 'k Was door mijn zonden verre afgeweken,  
toch wou Uw liefde tot mijn ziele spreken  
van Uw genade en barmhartigheden,  
gist' reken heden.
- Waar hebt U zelf het eerst aan mij gebonden,  
wa, 'k heb verlossing in Uw bloed gevonden.  
Gij zocht mij teder, nam mij vol erbarmen  
in Uw arme.
- 'k Laat nu, o Heer, mijn innigst danklied horen,  
gij hebt in liefde eeuwig mij verkoren,  
in Uw gemeente mij een plaats gegeven!  
Zalig, dat leven.
- Blijf, trouwe Heer, aan mij U openbaren,  
zoals 'k tot hertoe heerlijk mocht ervaren;  
wil tot Uw eer mij meer en meer bekwamen,  
eewiglijk, amen!

Bestelnummer: JDH 0658