

# 647 Uw liefdedienst, o God, is heerlijk

J. J. L. ten Kate



Uw lief-de - dienst, o God, is heer - lijk, en vro - lijk  
Uw lief-lijk - heên zijn meer be - geer - lijk dan al - le



't pad van Uw ge - boôn; Want met geen schat - ten is te  
schat - ten van een kroon.



ko - pen wat Uw ver - bor - gen om-gang schenkt: een vreed', een



vreugd', een kracht tot ho - pen, die 't hart tot zijn be - stem-ming wenkt.

2. Hoe mag ik voor Uw danssijn treden?  
Gij moecht me aan met vriend'lijk oog?  
Gij richt het aar tot mijn gebeden?  
Mijn lofzang klimt tot U omhoog?  
O, met wat zaligzoete ontroering  
doorheft Uw komst mij 't bruisend bloed!  
Op leugelen der geestvervoering  
ik Uw armen tegemoet!

4. Verdriet en kommer zijn vergeten,  
als ik Uw komst begroet, o Heer!  
Het is, als wierp de zondeketen  
haar allerlaatste schakel neêr.  
De wereld met heur zwijmelteugen,  
heur schatten, waar de mens voor knielt,  
wordt mij een opgepronkte leugen,  
die me al lang gevangen hield.

3. Mijn spijs, mijn drank, mijn ademhalen  
zijt Gij, naar Wien mijn ziele vroeg.  
Ik zocht, ik vond U duizend malen  
en nimmer weêr, maar nooit genoeg!  
Wat, zonder U, was 't aards gewemel  
een dwarrelende zandwoestijn!  
En zelfs de schitterende hemel  
zou zonder U een helle zijn.

5. Uw eeuwigheid, Uw hemel, 't leven  
gaan me op in heerlijk morgenrood.  
Ik hoor de blijde boodschap zweven,  
die mij tot hunne aanschouwing noodt.  
Zo treed ik dan de voorhof nader,  
waar 't nooit aan dankensstof ontbreekt,  
wijl Gij er, trouwe God en Vader,  
mij van Uw eeuw'ge liefde spreekt.

Bestelnummer: JDH 0647