

635 Heer onze God, wil ons weer levend maken

Joh. de Heer

Joh. de Heer



Heer on-ze God, wil ons weer le-vend ma-ken, op-dat Uw volk zich



weer in U ver-blij'; toon ons Uw heil, laat ons Uw vol-ken sma-ken,



maak door Uw Geest Uw volk twee-vaan-lijk vrij!

Refr.



Heer, zend ver-nieu-wing van licht en van kracht; zie, hoe Uw volk daar ver-



lan-gend op wacht; maak Uw ge-meen-te van lau-wheid toch vrij;



Heer, geef een op-wek-king, geef z'ook aan mij!

2. Uw werk, o Heer, behoud dat in het leven, stort stromen levend water op ons neer!
Zie 't schepsel zuchten, sidderen en beven;
sterk toch Uw volk door geesteskracht, o Heer!
3. Gij hebt gezegd: die dorst heeft, dat hij kome en drink' van 't water dat Ik aan hem geef;
't zal als een bron dan weer uit hem gaan stromen, opdat het dorre om ons heen herleev'.
4. O, Heer des oogstes, hoor Uw kind'ren vragen;
ach, zend ons maaiers; het oogstveld is zo groot!
Maar zend ons mannen die in niets versagen,
met Geest gezalfde helpers in de nood.

Bestelnummer: JDH 0635

© Johan de Heer & Zn/ Unisong Music Publishers. admin. Smallstonemediasongs.com
printed & distributed by KoormuziekNL, Dordrecht - www.koormuziek.nl

Vermenigvuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar