

633 Komt, laat ons zingen altezaam

E. S. Lorenz



Komt, laat ons zin-gen al-te-zaam: God is goed! He-mel en aar-de,



prijst Zijn Naam! God is goed! Laat ie-der naad'-ren tot Zijn troon,



zin-gen met ons op blij-de toon in me-lo-die-ën, rein en schoon: God is



Refr.
goed! God is goed! goed! God is goed!



God is goed! God is goed!
In me - lo - die - ën, rein en schoon: God is goed!

2. O, zeg het voort tot 't verste strand:
God is goed!
Van elk is plaats in 't vaderland,
God is goed!
Van zonde maakt ons Christus vrij,
licht in de duist're nacht bracht Hij;
als Zijn verlost en juichen wij:
God is goed!

3. En zo mijn hart en vlees bezwijkt,
God is goed!
Hij is de Rots, die nimmer wijkt;
God is goed!
Ja, ook de kille doods-jordaan
brengt ons niet meer verschrikking aan;
daar zal de Heiland met ons gaan:
God is goed!

4. Ginds in de hemel ruist het voort:
God is goed!
Nimmer werd schoner zang gehoord:
God is goed!
Eind'loze eeuwen gaan voorbij,
nog klinkt dat loflied, vol en vrij:
duizend, tienduizend juichen blij;
God is goed!

5. O, dat nu ieder hart getuig':
God is goed!
Dat ied're knie voor Hem zich buig'
God is goed!
O, Hem te kennen is zaligheid,
't leven tot in der eeuwigheid;
laat ons 't vermelden wijd en zijd:
God is goed!

Woorden overgenomen met toestemming van het Leger des Heils.

Bestelnummer: JDH 0633

printed & distributed by KoormuziekNL, Dordrecht - www.koormuziek.nl

Vermenigvuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar