

617 Ik ben een strijder van het kruis

A. J. Hoogenbirk

H. Purcell



Ik ben een strij-der van het kruis, ik volghet Lam, wiens naam mij



bo - ven al - les heer - lijk is, wiens zaak ik mij niet schaam.



Refr. Hal - le - lu - ja! Hal - le - lu - ja!
Hal - le - lu - ja! Hal - le - lu - ja! Zin - gen



Hal - le - lu - ja! Hal - le -
wij Zijn ewig gro - te naam ter eer; hal - le - lu - ja!



lu ja!
Hal - le - lu - ja! D' o - ver - win - ning geeft ons on - ze Heer.

2. Moet ik naar 't land daarboven treên langs schone bloemenpaân,
daar and'ren strijden om de prijs of wind en storm weerstaan?

3. Wacht mij geen strijd? Bruist daar geen stroom waarin ik licht verga?
Leidt ooit de wereld mij tot God? Spreekt zij van Zijn genâ?

4. Verwerf ik strijdend slechts de kroon, vermeer mijn moed, o Heer;
dat 'k steunend op Uw Woord, verwin, wat tegen mij zich keer'.

Bestelnummer: JDH 0617

© Johan de Heer & Zn/ Unison Music Publishers. admin. Smallstonemediasongs.com

printed & distributed by KoormuziekNL, Dordrecht - www.koormuziek.nl

Vermenigvuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar