

# 602 Hoe zal ik U ontvangen

J. J. L. ten Kate

M. Teschner / arr.: J. v. Weelden



Hoe zal ik U ont - van - gen, hoe wilt Gij zijn ont - moet, o,



's we - relds hoogst ver - lan - gen, des sterv' - lings za - ligst god? Dat



ons Uw geest ver - lich - te! Houd zelf de fak - kel bij, die,



Heer, ons on - der - richt - te, wat U be - haag - lijk zij!

2. Uw Sion strooit palm  
en wijgen voor de voet,  
en ik breng U in psalmen  
mijn jubelende groet;  
mijn hart zal 't feestkleed dragen  
van altijd jeugdig groen  
en van Uw lof gewagen,  
zo veel mijn lied kan doen.

4. Nog eenmaal zal Hij komen  
als Richter van 't heelal,  
Die 't moede hoofd der vromen  
voor eeuwig kronen zal.  
Nog is die dag verborgen;  
wacht hem gelovig af,  
terwijl de grote morgen  
reeds schemert boven 't graf.

3. Wat deed uit 's hemels zalen,  
o Heer der heerlijkheên,  
op aard' U nederdalen?  
Uw grote liefd' alleen,  
Uw eindeloos erbarmen  
met onze grote nood,  
dat als met zegnend' armen  
en reddend ons omsloot!

Bestelnummer: JDH602

© Johan de Heer & Zn/ Unisong Music Publishers. admin.

Smallstonemediasongs.com

printed & distributed by KoormuziekNL, Dordrecht -  
www.koormuziek.nl

Vermenigvuldigen van deze bladmuziek zonder  
toestemming van de uitgever is strafbaar