

# 588 Spreek mij van Jezus, mijn Heiland

Joh. de Heer

J. R. Sweney

Refr.



Spreek mij van Je - zus, mijn Hei-land, 'k hoor toch zo gaar-ne Zijn



woord. Nim - mer heeft iets op deez' aar - de

Fine



ooit zó mij 't har - te be - koord. Zeg mij, hoe d'en - ge - len -



ko - ort, daar bij de her - ders ge - schaad,

*D.C. al Fine*



“E-re zij God” lie - ten ho - ren, 't heer - lij - ke: “Vre - de op aard”.

2. Spreek mij van Jezus, mijn Heiland,  
hoe Hij ten zegen steeds was,  
armen, bedroefden vertrooste,  
blinden en kreup'len genas;  
hoe Hij de kind'ren verblijdde,  
hong'rigen voedde met brood;  
hoe Hij gebond'nen bevrijdde,  
hielp, waar Hij kon, in de nood!

3. Spreek mij van Jezus, mijn Heiland,  
hoe Hij, met doornen gekroond,  
gees'ling verdroeg, schoon onschuldig,  
wreed door het volk werd gehoond.  
Zeg mij, hoe Hij heeft geleden,  
toen Hij aan 't kruis voor mij stierf  
en mij de zaligste vrede  
daar door Zijn zoenbloed verwierf.

Bestelnummer: JDH0588