

# 586 Blijf met mij, Heer

Joh. de Heer

W. H. Monk



Blijf met mij, Heer, als 't zon-licht niet meer straalt. Blijf met mij,



Heer, als straks de a-vond daalt; als vrien-den he - nen



gaan in storm-ge - tij, blijf Gij ter hulp ge-reekt o blijf met mij!

2. Wat is hier blijvend, dat het hart verheugt?  
Ach, nimmer geeft ons d' aarde blijvend vreugd  
Alles snelt henen, glorie gaat voort,  
maar Gij, die niet verandert, blijf met mij!
3. 'k Kan zonder U geen enkele schrede gaan.  
Wees Gij mijn Leidsman op mijn levensbaan.  
Aan Uwe hand slechts ga ik veilig blij;  
zij 't voor- of tegenspoed, o blijf met mij!
4. Als in de doodsvallei ik eens zal staan  
en 'k zie de poorten voor mij opengaan  
en Gij mijn' ogen sluit, dan juich ik blij;  
in leven en in dood waart Gij met mij!

## 586a Blijf bij mij, Heer

(Wijze als nr. 586)

1. Blijf bij mij, Heer, want d' avond is nabij.  
De dag verduistert, Here, blijf bij mij!  
Als and're hulp m' ontbreekt, 't geluk m' ontvlieft,  
der hulpelozen Hulp, verlaat mij niet!
2. 'k Heb U altijd van node, dag en nacht,  
slechts uw genâ verwint des bozen macht.  
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn?  
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonnenschijn!
3. Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk'rend oog,  
licht in de schemer, leid mij naar omhoog!  
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:  
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!

Bestelnummer: JDH0586