

## 572 Dra komt de bruidegom

J. A. Schotel



Dra komt de brui-de - gom, gaat, snelt Hem vro-lijk te-gen; steekt u - we lam-pen  
aan, haast is de nacht voor - bij. Wel - dra komt Je - zus weer en  
brengt de schoon-ste ze - gen. Gaat uit Hem te - ge - met. Volgt in de blij-de rij.

2. Dra komt de bruidegom,  
reeds schemert ginds de morgen,  
ontwaakt, de dag licht aan  
met vriend'lijk morgenroos.  
Niet lange duurt het meer,  
dan vlieden alle zorgen,  
in 't heerlijk Vaderhuis,  
daar is geen smart of nood.

Dra komt de bruidegom,  
weldra zal Hij verschijnen;  
ontwaakt! O zaal'ge bruid,  
reeds blinkt de morgenster!  
Ontwaakt, sta haastig op,  
de nacht zal ras verdwijnen.  
Trek blij Hem tegemoet,  
uw bruidegom is niet ver.

3. Dra komt de bruidegom,  
versterkt de slappe handen;  
houdt nog een weinig vol  
op 't ruw en smalle pad.  
En valt de tocht te lang  
dwars door des vijands landen,  
verheft het oog omhoog,  
waar blinkt de hemelstad.

6. Dra komt de bruidegom,  
wat hemels blijde tijding;  
wie 't hoort, die zegge: kom!  
Luid broeders, klinke nu,  
de beê der hoop, geslaakt  
met hoge zielsverblijding:  
kom, Here Jezus, kom!  
Wij allen wachten U.

4. Dra komt de bruidegom,  
bij luid bazuinenschallen  
haalt Hij zijn bruid naar huis,  
de bruiloft is bereid!  
O, welk een zaligheid,  
als de verlostten allen  
Hem zien, gelijk Hij is,  
in alle heerlijkheid.

Bestelnummer: JDH0572