

564 O Lam van God, voor mij op aard gekomen



O Lam van God, voor mij op aard ge - ko - men, Gij nam de



zon - de van de we - reld weg; — ge - lijk een hert schreeuwt naar de wa - ter -



stro - men, al - zo — ver - langt mijn ziel naar U, Heer, mijn God!

Refr.



Aan Uw voe - ten, Heer, leg ik mijn le - ven neer, ik



sterf en leef, en lijd voor U, ge - kruist voor mij!

2. 'k Bekeer, 'k bekeer mijn schuld, die U verjaagde,
 en Conkerheit in mijne ziel deed zijn;
 nu geef ik alles op, wat U mishagde
 en kom nog eens tot U,
 maak mij nu gans rein!

3. Kom, Heil'ge Geest, wil mij Uw hulpe schenken,
 verbreek des satans werken nu in mij;
 wees steeds mijn Licht en Gids op al mijn wegen,
 bereid mijn hart voor Hem,
 Die stierf aan 't kruis voor mij!

4. Als eens 't heelal vergaat en zangers zwijgen,
 dan heb 'k een plaats bij U, Die mij bemint;
 gelijk de wachters naar de morgen hijgen,
 zo wacht mijn ziel op U,
 bij Wie ik vrede vind!

Woorden overgenomen uit Zangen des Heils met toestemming van het Leger des Heils.