

484 Geef m' een geloof, zo vast, zo sterk



Geef m' een ge - loof, zo vast, zo sterk, dat 'k ber - gen in Uw
 Naam ver - zet; geef 't kin - der - lijk ver - trou - wen mij, dat wacht naar
 ant - woord op 't ge - bed! En laat Uw lie - de meer en meer mijn
 hart ver - vul - len, dier - b're Heer! En laat Uw lief - de
 meer en meer, mijn hart ver - vul - len, dier - b're Heer!

2. Ik wens elk uur, elk ogenblik
 te leven voor dit doel alleen,
 dat 'k van mijns Heilands liefdemacht
 vertel aan ieder, groot en kleên,
 om hen te brengen aan Zijn voet,
 die Hij gekocht heeft met Zijn bloed. (bis)

3. Mijn gaven, krachten en mijn tijd,
 'k leg alles op Uw altaar neer!
 De blijmaar brengen, dat Uw bloed
 kan redden, zij mijn grootste eer!
 Elk ogenblik, het zij besteed
 in 't melden, wat Gij voor ons deed. (bis)

Woorden overgenomen uit Zangen des Heils met toestemming van het Leger des Heils.

4. Verwijd, ontvlam, vervul mijn hart
 met liefde, godd'lijk, onbegrensd!
 'k Zal dan beminnen zoals Gij,
 U volgen, Heiland, waar Gij wenst.
 'k Breng aan Uw zijde, trouwe Heer,
 het lang verloren schaap dan weer. (bis)

Bestelnummer: JDH0484

printed & distributed by KoormuziekNL, Dordrecht - www.koormuziek.nl
 Vermenigvuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar