

453 Hebt gij reeds een hart gevonden

Joh. de Heer

G. F. Händel



Hebt gij reeds een hart ge - von-den, dat zich in uw vreugd ver -
blijdt, dat, in - dien het kent uw won-den, bal-sem schenkt of met u
lijdt? Za - lig, za - lig dan uw le - ven, of 't u
ramp of voor - spoed biedt; zulk een hart kan blijd - schap
ge - ven en ver - zach - ten 't bangst ver - driet.

2. Maar, ach, in dit aardse leven
vindt men trouwe liefde niet!
Vaak wil men wel liefde geven,
zo gij iets in ruil dan biedt.
Zalig hij, die steeds van Boven
al zijn hulp zoekt en zijn kracht;
die, in kinderlijk geloven,
slechts zijn trouw van Hem verwacht.

3. Alle mond is leugenachtig,
zegt Gods woord, en dit blijft waar;
slechts de Here is waarachtig,
dit bewijst Zijn werk ons klaar.
Wilt gij dus een harte vinden,
dat in droefheid of geweent
zich aan 't uwe wil verbinden?
Ga dan slechts tot Jezus heen.

Bestelnummer: JDH0453