

## 404 Hart aan hart en één in Jezus

arr.: J. v. Weelden



Hart aan hart en één in Je-zus, en - kel le-vend voor Zijn Naam, bindt de  
 lief-de-geest van Je-zus tot één li-chaam ons te - zaam Hij ons  
 Hoofd, wij Zij - ne le - den, Hij ons licht, wij we - der - schijn, Hij de  
 wijn - stok, wij de ran - ten, als wij één in Je - zus zijn.

2. Laten wij elkander schragen,  
 als de wereld ons bespot,  
 en elkanders lasten dragen  
 naar 't bevel van onze God.  
 Jezus gaf voor ons Zijn leven,  
 plengde aan 't kruis Zijn bloed,  
 opdat wij ons harte geven  
 voor des broeders eeuwig goed.

© Johan de Heer & Zn

3. Jezus, maak zo één ons allen,  
 als Gij 't met de Vader zijt;  
 laat niet één zelfs ons ontvallen,  
 ook in 's levens bangste strijd.  
 Maak door ons aan U te wennen,  
 zó ons liefdes wederschijn,  
 dat de wereld moet bekennen,  
 dat wij Uw discip'len zijn.

## 405 't Hoofd omhoog, de Heer zal komen!

(Wijze als nr. 404)

't Hoofd omhoog, de Heer zal komen!  
 Hij daalt met bazuïngeschal.  
 d'ing'lenstem wordt dra vernomen:  
 "Ja, Hij komt, die komen zal!"  
 Geest en Bruid, zij roepen samen:  
 "Kom, o Bruidegom en Hoofd!  
 Schenk vervulling op het Amen,  
 doe, hetgeen Gij hebt beloofd!"

3. Blijde hoop, met U te leven  
 in Uw heerlijkheid, o Heer!  
 Eeuwig Uwe troon t' omgeven,  
 dáár te zingen tot Uw eer.  
 Dáár, in Uwe troon gezeten,  
 aan des vijands macht ontruk,  
 is het leed der aard vergeten,  
 dat Uw pelgrim vaak hier drukt.

2. Ja, Gij komt! Gij haalt in luister  
 Uwe Bruid van d' aarde af;  
 Gij werpt satan in de kluister  
 en aanvaardt de heerserstaf.  
 Heerlijk delen wij, o Here,  
 in Uw grootheid, nooit aanschouwd.  
 Schitt'rend prijkt Uw macht en ere!  
 Zalig, die Uw Woord vertrouwt!

Bestelnummer: JDH0404