

398a Wat God doet, dat is welgedaan

P. Moens

S. Gastorius / arr.: J. v. Weelden



Wat God doet, dat is wel - ge - daan, Zijn wil is wijs en



hei - lig. 'k Zal aan Zijn hand ver - trouw - end gaan, die hand ge - leidt mij



vei - lig. In nood mij Zijn trouw na - bij. Ja



Hij, de Heer der He - ren, blijft eeuw - ig wijs re - ge - ren.

2. Wat God doet, dat is welgedaan,
Zijn Woord eist mijn vertrouwen.
Hij laat mij op de rechte baan,
'k mag daar Zijn liefd' aanschouwen.
Hij geeft mij kracht.
Zijn hulp, Zijn macht
redt mij uit smart en banden:
mijn lot rust in Zijn handen.

4. Wat God doet, dat is welgedaan,
dat blijft de vreugd' mijns levens.
God plant wel doornen op mijn paân,
maar strooit daar rozen nevens.
Met smart paart God
vaak rein genot.
Zijn Vaderlijk' ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.

3. Wat God doet, dat is welgedaan,
Hij luistert naar mijn klachten.
Zou mij Zijn liefde gadeslaan
en ik Zijn hulp niet wachten?
God kent mijn hart;
geen ramp, geen smart
is ooit voor Hem verborgen:
Hij zal als Vader zorgen.

5. Wat God doet, dat is welgedaan,
Zijn trouw blijft mij ten hoede.
Zijn liefde doet geen kwaad ontstaan,
't werkt alles mee ten goede.
Als God mij leidt,
zal 'k wel bereid
mijn hoogst en reinst verlangen
in d' eeuwigheid ontvangen.

Bestelnummer: JDH0398a