

# 352 Dat Israël nu zegge, blij van geest

Ps. 124: 1 - 4

L. Bourgeois / arr.: W. H. Zwart

Dat Is - ra - ël nu zeg - ge, blij van geest: "In - dien de  
Heer, die bij ons is ge - weest, in dien de Heer, die  
ons heeft bij - ge - staan, toen 's vij - ands heir en aan - val werd ge -  
vreesd, niet had ge - red, wij wa - ren lang ver - gaan."

2. Dan hadden zij ons levendig vernield;  
hun hete toorn had ons gewis ontzield,  
bedolven in een diepe jammervloed;  
dan had een stroom, die niemand tegenhield,  
ons gans versmoord, had God het niet verhoed.

3. Dan had geen mens naar onze klacht gehoord,  
dan had een zee van rampen ons versmoord.  
Geloofd zij dies de Heer, die redt van 't graf,  
die ons, schoon wreed vervolgd van oord tot oord,  
tot ene roof niet in hun tanden gaf.

4. W' ontkwamen haast des vogelvangers net,  
de loze strik, tot ons bederf gezet:  
de strik brak los en wij zijn vrij geraakt.  
De Heer is ons tot hulp op ons gebed,  
die God, die aard en hemel heeft gemaakt.

Bestelnummer: JDH0352