

321 Heer Jezus, neem mijn handen

Joh. de Heer

Heer Je - zus, neem mijn han - den en leid mij voort langs

stei - le af - gronds - ran - den naar 't he - mels oord. 'k Kan

zon - der U niet le - ven, niet gaan of staan; als

Gij mij zoudt be - ge - ven, zou 'k ras - ver - gaan.

2. Al wat U eertijds griede,
verzoend door 't bloed,
verborgen in Uw liefde
is 't mij thans goed.
Ik zit nu aan Uw voeten
zo kalm en stil
daar leer ik U ontmoeten
verstaan Uw wil.

3. Behoed mij voor verkoelen
door satans macht;
doe mij Uw hand gevoelen
in donk're nacht.
Heer Jezus, neem mijn handen
in Uwe hand,
om veilig aan te landen
in 't Vaderland.

321a Wil aan Uw hand mij leiden

(Wijze als nr. 321)

1. Wil aan Uw hand mij leiden,
Heer, in genâ,
tot aan mijn zalig scheiden
en ook daarna.
Alleen kan ik niet wand'len,
niet ene schreê;
waar Gij zult gaan en hand'len,
neem mij daar mee.

2. Hul in Uw teer erbarmen
mijn zwakke hart;
draag liefd'rijk mij in d' armen
in vreugd en smart.
Troost met Uw rijke zegen
Uw arme kind;
dan volg ik langs Uw wegen,
gewillig, blind.

3. Al voel ik hier niet immer
Uw grote macht,
Gij, Gij verlaat mij nimmer,
ook in geen nacht.
Ik weet, Gij zult mij leiden,
Heer, in genâ,
tot aan mijn zalig scheiden
en ook daarna.