

294 Heer, geef mij meer reinheid

P. P. Bliss

Heer, geef mij meer rein - heid, meer kracht van om - hoog;
meer los - heid van 't aard - se, richt op - waarts mijn oog.
Geef lust tot de waar - heid, meer vrucht dan voor - heen,
meer zien op mijn Hei - land, op Je - zus al - leen.

2. Meer dankbaarheid geef mij,
meer trouw, o mijn God;
meer innige liefde,
meer rust in mijn lot.
Meer tranen van meêlly,
meer deelnaam' in smart,
meer zachtheid en teerheid,
meer ootmoed in 't hart.

3. Meer heiligheid geef mij,
meer ijver en lust,
meer leed over zonde,
meer vrede en rust.
Meer blijven in Jezus,
meer sterkte van U,
meer lust U te dienen,
Heer, geef mij dit nu!

© Joh. de Heer & Zn.

294a Meer heiligheid geef mij

(wijze als nr. 294)

1. Meer heiligheid geef mij,
meer teerheid in hart,
meer leed om de zonde,
om al wat 't smart;
meer vrijheid in 't bidden,
meer jagen op 't woord.
Meer, Heiland, 't vertrouwen
in U, ongestoord.

2. Meer dankbaarheid geef mij,
meer stilt' in de Heer,
meer pijn om 't Hem smaden,
meer vreugd' in Zijn eer.
Meer gloed voor mijn Koning,
meer kracht in de strijd,
meer lof voor elk' uitkomst,
meer kalmt', als ik lijd.

3. Meer zegepraal geef mij,
meer opwaarts het oog,
meer vrijheid van 't aardse,
meer zucht naar omhoog.
Meer hemelse rijpheid,
meer d' Uwe onverdeeld,
meer vreugd U te dienen,
meer, Heiland, Uw beeld.

Bestelnummer: JDH0294