

290 Ver boven alle sterren

H. Muys

J. H. Kooij

mf

Ver bo-ven al-le ster-ren, daar is Gods Va-der - huis. Daar

klinkt in al - le za - len der eng' - len harp ge - wis. Daar

sprin-gen de fon - tei - nen in E - dens nieu-we hof en

cresc.

zin - gen al - le zaal - en hun psal-men tot Gods lof.

2. Daar zijn de paalen poorten
en straten van fijn goud.
Daar bloeit een eeuwig jeugd,
en jeugd, die nooit verouwt.
Daar waaijen Gods palmen
en blinkt het eeuwig licht.
Daar glanzen de zaal'ge vreugde
op ieders aangezicht.

3. Ver boven alle sterren
staat Gods geducht paleis
en 't wacht ons aan het einde
van onze aardse reis.
Daar is geen leed, geen moeite,
geen ziekte, geen verdriet.
Daar is het eeuwig vrede
en zegt God: "Kind, geniet!"

4. Naar 't huis boven de sterren
gaat mijn verlangen uit.
Nog zijn wij in de moeite,
maar toch zijn wij Gods bruid.
Eens zal Zijn kerk daarboven
vergaderd zijn in 't licht
en zal mijn stem Hem loven,
als 't feest wordt aangericht.