

# 287 Vreugde, vreugde, louter vreugde

ds. H. Hasper

L. v. Beethoven / arr.: G. Kaspersma

Vreug-de, vreug-de lou-ter vreug-de is bij U van eeu-wig-heid

Schep-per, die 't heel - al ver-heug-de, bron van eeuw'-ge vreug-de zijt.

Gij, die woont in licht en luis-ter, drijft de schadu - wen uit-een.

Hij, die zoe-kend doolt in tuis-ter, vindt het licht bij U al-leen.

2. In de harmonie der sferen  
klinkt een loflied U gewijd  
Sterren, eng'len, allen eren  
U, de Heer der heerlijkheid.  
Velden, wouden, beken, bergen,  
stromen, zeeën, alles juicht  
Vogels, bloemen en fonteynen,  
't werk, dat van Uw vreugd getuigt.

3. Duizend lichten, duizend kleuren  
zijn de weerglans van Uw pracht;  
daar mee wilt Gij mensen beuren  
uit hun zorgen uit hun nacht.  
Op een zee van licht en zangen  
voert Gij ons tot U omhoog.  
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;  
doof niet voor Uw licht ons oog.

4. Open nu ook onze ogen  
voor het ware vreugdelicht,  
opdat wij Uw naam verhogen,  
juichend voor Uw aangezicht.  
Want in Christus komt Gij nader  
hem, die onder zonde zucht.  
Ieder wilt Gij zijn een Vader,  
die in Jezus tot U vlucht.

5. Wil van ons Uw vreugde geven,  
hef ons op tot U omhoog,  
Gever van onsterf'lijk leven,  
die tot ons U nederboog.  
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,  
onbevreesd in smart en pijn.  
Laat ons Heer, door Uwe liefde  
eeuwig in Uw vreugde zijn.