

## 263 Er is nog plaats tot ank'ren

Joh. de Heer

F. E. Belden

Er is nog plaats tot ank'-ren in de ha-ven der eeuw'-ge rust, waar

stor - men nooit u drei-gen, geen zee u ooit ont-rust. Hoe heer-lijk klinkt de

zwer - ve - ling des He - ren woord al - om. "Er is nog plaats tot ank'-ren.

*p* Refr. *p* plaats, — nog  
Kom, zwerv'-ling, kom!" — "nog plaats voor u, nog plaats voor u. Nog plaats voor u, nog

Nog plaats, — nog plaats, — nog  
plaats. — *p*  
plaats voor u! Er is nog plaats tot ank' - ren, kom, zwerv'-ling kom! —

2. Er is nog plaats tot redding,  
de boot ligt nog steeds gereed,  
de boot des evangelies,  
die menig reu' reeds deed.  
Kom, wil' uw wrak verlaten,  
eer 't naar de diepte gaat;  
stap in en laat u redden,  
straks is 't te laat.

3. Al kookt en bruist de branding,  
de reddingsboot ligt goed vast.  
Geen storm kan haar doen wank'len,  
is nog zo zwaar haar last.  
Laat Jezus Bootsman wezen  
in 't machtig golfgedruis;  
welaan dan, laat u redden,  
Hij brengt u thuis.

Bestelnummer: JDH0263

© Johan de Heer & Zn For the World: Unison Music Publishers. admin. Smallstonemediasongs.com  
printed & distributed by GMC Choral Music, Dordrecht - koormuziek.nl

Vernieniguldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar