

238 Geeft Jezus eer! Hem, de Hope der zondaars

Geeft Je - zus eer! Hem, de Ho - pe der zon - daars, heer - lij - ke naam, de
 loor - nen be - houd! Komt zon - der aar - z'len, treedt al - len na - der!
 Hij toont ons God als een lief - heb - bend Va - der. Geeft Je - zus eer!
 Geeft Je - zus eer! Geeft Je - zus eer! Geeft Je - zus eer!

2. Geeft Jezus eer! Waar Zijn naam wordt verheven,
 vlieden de duiv'len en vallen ter neer;
 Zijn heerlijk licht, waar al de engelen in leven,
 doet alle werkers der duisternis beven.
 Geeft Jezus eer! Geeft Jezus eer! (bis)

3. Geeft Jezus eer! Is de kreet van mijn ziele,
 Hem te vertrouwen beschaaft nimmermeer;
 Hem wens ik voortaan geheel te behoren,
 Zijn stem alleen kan mijn harte bekoren.
 Geeft Jezus eer! Geeft Jezus eer! (bis)

4. Geeft Jezus eer! 'k wil mijn leven Hem wijden,
 'k leef nu voor Hem, voor mijzelve niet meer.
 Hem wil ik volgen, voor Hem wil ik strijden,
 breng mij ook de smaadheid, vervolging of lijden.
 Geeft Jezus eer! Geeft Jezus eer! (bis)

5. Geeft Jezus eer! In de strijd aan Zijn zijde
 heb ik 'n glimlach. Wat wens ik nog meer?
 Hoe ook de helmacht moog' tegen mij woeden,
 Hij zal mijn voet zelfs voor struik'len behoeden.
 Geeft Jezus eer! Geeft Jezus eer! (bis)