

# 201 Wij geven het niet over

P. J. Mouton

P. J. Mouton

Wij ge - ven het niet o - ver voor geld of eer of goed, dat

licht op on - ze pa - den, die lamp voor on - ze moet wij

la - ten ons niet ne - men dat heer - lijk Woord van God; die

kos - te - lij - ke Bij den rookt ons geen tijd of lot.

2. De staf is 't voor de grijsaard,  
de gids voor onze jeugd,  
een zon, die met haar stralen  
ons jong gemoed verheugt;  
een sterk en machtig wapen  
in strijd met zonde en lust,  
en in de stervenssure  
een peluwe der rust.

3. 't Is 't eigen Woord des Heren,  
dat van genaad' ons spreekt,  
dat als een sterke hamer  
de hardste herten breekt;  
dat als een vachte balsam  
't gewond gemoed geneest.  
't Is 't zaad der weergeboorte,  
dat strooit de Heil'ge Geest.

4. O, schrijf 't in onze harten  
Uw heilig Woord, o Heer!  
Dan vrezen wij geen satan,  
geen dood of oordeel meer;  
want bergen zullen wijken,  
de wereld zal vergaan,  
maar 't Woord, het Woord des Heren,  
zal eeuwiglijk bestaan.

Bestelnummer: JDH0201

© Johan de Heer & Zn For the World: Unisong Music Publishers. admin. Smallstonemediasongs.com  
printed & distributed by GMC Choral Music, Dordrecht - koormuziek.nl

Vermenigvuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar