

195 Vol van pracht schijnt een ster in d'oosternacht

K. Voigtländer

Vol van pracht, vol van pracht schijnt een ster in d'oosternacht,
wijzen leidt zij met haar gloren, daár, waar
Jezus is geboren. Hier is 't heil, door hem verwacht.

2. Bethlehem, Bethlehem,
hoort gij daar die eng'lenstem!
Vrede op aarde, lof de Here,
's mensen heil is Godes ere,
alle heem'len loven Hem.

3. Hulp'loos kind, hulp'loos kind
dat gij in een kribbe vindt
Hij is 't, Die deez' eng'len prijzen
Hij, gezocht door de Oosterwijzen,
wordt Hij ook door u bemind?

4. Hij is 't waard, Hij is 't waard,
Die zichzelf niet heeft ge'baard,
om het eeuwig, zalig leven
aan verloofden wees te geven,
schoon 't Hem 't bitterst lijden baard'!

5. 't Is de Heer, 't is de Heer!
Laat ons zingen Hem ter eer.
Kerstfeest moge ons vrolijk maken,
's Heren vriend'lijkheid doen smaken;
dat Zijn Heil'ge Geest 't ons leer'?

6. Zingt verblijd, zingt verblijd
lied'ren aan de Heer gewijd.
Laat aanbeddend ons herdenken,
wat Hij ons heeft willen schenken,
wat Hij schenkt in eeuwigheid!

Bestelnummer: JDH0195

© Johan de Heer & Zn Admin. Smallstonemediasongs.com

printed & distributed by GMC Choral Music, Dordrecht - koormuziek.nl

Vermenigvuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar