

175 Op Golgotha daar moest de Heiland lijden

Op Gol-go-tha, op Gol-go-tha, daar moest de Hei-land lij-den
't af - ge - dwaal - de men - sen - kind van zon - de te se vrij den. Mijn
Je - zus stierf daar aan het kruis, ont - sloet daar-door mij 't Va - der - huis. Op
Gol - go - tha, op Gol - go - tha, daar moest de Hei - land lij - den.

2. Op Golgotha, op Golgotha
stierf Jezus voor mijn zonden;
daardoor heb ik, o zielevreugd,
genâ bij God gevonden.
O Jezus, door Uw dierbaar bloed
hebt Gij mijn schuld bij God geboet!
Op Golgotha, op Golgotha
stierf Jezus voor mijn zonden.

3. Op Golgotha, op Golgotha
heeft Godes Zoon geleden;
verbroken werd daar satans kracht,
de zwaarste strijd gestreden.
O Jezus, in der zonde macht
redt ons Uw woord: "Het is volbracht!"
Op Golgotha, op Golgotha
heeft Godes Zoon geleden.

4. O Jezus, van Uw Hemeltroon,
daal neder in ons midden;
vervul ons hart met dankbaarheid,
verhoor ons smekend bidden.
O, brand' in ons steeds 't liefdevuur,
wees bij ons in ons stervensuur,
en leid, naar Uw belofenis,
ons eens Uw Hemel binnen.

Bestelnummer: JDH0175

© Johan de Heer & Zn For the World: Unisong Music Publishers. admin. Smallstonemediasongs.com
printed & distributed by GMC Choral Music, Dordrecht - koormuziek.nl

Vermenigvuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar