

151 Moet ik gaan met lege handen

C. C. Converse

Moet ik gaan met le - ge han - den zo mijn Hei - land te - ge - moet?

Zon - der één ver - los - te zon - daar mee te breng - en aan Zijn voet?

Moet ik gaan met le - ge han - den, moet ik zo mijn Hei - land zien?

En als loon voor al Zijn he - de Hem geen dank' - bre vruch - ten biên?

2. Neen, het is geen angst voor 't sterren,
 Jezus is 't die mij behoudt;
 maar te gaan met lege handen,
 dat is 't, wat mijn ziel benaamt.
 O, te gaan met lege handen
 zó mijn Heiland tegemoet!
 Zonder één verlostte zondaar
 neer te leggen aan Zijn voet!

3. Hoewel jaren die ik verspilde,
 kwamen zij nog eenmaal weer,
 'k zou ze wijden aan mijn Heiland,
 dankbaar leven tot Zijn eer!
 Maar 'k moet gaan met lege handen,
 'k sloeg geen acht op Jezus' stem:
 'k kan geen enk'le vrucht Hem tonen,
 'k deed nog immer iets voor Hem.

4. Wees toch wakker, volk des Heren!
 Werk, zo lang uw pols hier slaat;
 win toch zielen voor uw Heiland,
 eer 't voor eeuwig is te laat.
 Wilt gij gaan met lege handen
 zó uw Heiland tegemoet
 zonder één geredde zondaar,
 neergelegd aan Jezus' voet?

Bestelnummer: JDH0151

© Johan de Heer & Zn For the World: Unisong Music Publishers. admin. Smallstonemediasongs.com
 printed & distributed by GMC Choral Music, Dordrecht - koormuziek.nl

Vernienigvuldigen van deze bladmuziek zonder toestemming van de uitgever is strafbaar