

149 Groot is Uw trouw

W. M. Runyan

Th. O. Chisholm

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Va-der. Er is een
 scha-duw van om-keer bij U. Ben ik on-rouw, Gij blijft
 im-mer de-zelf-de, die Gij steeds waakt. Dat be-wijst Gij ook nu.
 Refr.
 Groot is Uw trouw, o Heer; groot is Uw trouw, o Heer, ie-de-re mor-gen aan
 mij weer be-toond. Al wat ik no-dig had, hebt Gij ge-
 ge- groot is Uw trouw, o Heer, aan mij be-toond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
 en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt,
 kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst,
 nu geeft Gij 't leven der eeuwigheid.